



Äterna Nordenskiölds Släktförening

Släktföreningen för ätterna Nordenskiöld, Nordenskjöld, Nordenskiöld och von Nordenskjöld

Parentation vid Äterna Nordenskiölds släktmöte den 16 oktober 2022.

Sedan förra släktmötet som hölls på Ridarhuset den 27 oktober 2018, har 8 av våra släktmedlemmar lämnat oss för alltid.

- **Eva Howander**, född Nordenskiöld, avled i Trosa den 11 juli 2018 i en ålder av 95 år.

Hon var född i Göteborg 1923 och bodde i Trosa. Hon hade två söner, varav en fortfarande är i livet, två barnbarn och fyra barnbarnsbarn. Maken Björn gick bort 2007. Hennes hobby var släktforskning, sten slipning och vävning och numera talböcker.

Följande ord är delar ur en artikel av Kajsa Hörström i tidningen Östra Sörmland som publicerades med anledning av att Eva nominerats till årets Trosabo 2014. Artikelns kommer från Evas son Lars. När 90-åriga Eva Howander ser tillbaka på sitt långa liv, tycker hon att det har varit bra. - "Jag har nog tyckt att det har varit roligt jämt". Och hon trivs fortfarande med livet. Eva Howander bor med katten Lovisa i Trosa. Idag hindrar hennes försämrade syn henne från att ägna sig åt de många intressen hon haft genom livet. Men hon hittar glädjeämnen med i sina talböcker och med sina bekanta. Att hon är en omtyckt person vittnar nomineringen av henne till årets Trosabo om. Eva har också ett rikt liv att ösa minnen ur.

Eva Nordenskiöld, som hon hette som ogift, föddes och växte upp i Göteborg. De första skolåren, första och andra förberedande, gick hon i vanlig skola i Göteborg. Somrarna tillbringade Eva och hennes syster och bror på Dalby. Det var gården som Evas farfar (Adolf Erik Nordenskiöld) och farmor köpte 1881 och där hennes pappa växte upp.

När Evas pappa avled 1932 flyttade hon med sin mamma och sina syskon till Dalby. Det var i hemtrakten som Eva i 20-årsldern träffade Björn, som hon var gift med i 60 år till hans död 2007. "Vi träffades i Hållsviksbacken. Han kom med tåget och skulle cykla ut till Dalby där hans pappa lånat en stuga. Jag var på väg hem från Hållsviks handel. Ungdomarna slog följe och pratade, så gjorde man förr om man träffade människor på sin färd". Var det kärlek vid första ögonkastet? "Det vet jag inte men det höll i sig" skrattar Eva. Eva och Björn gifte sig 1947 och bodde tillsammans i Solna, i Farsta och på Lidingö innan de skaffade den lägenhet i Trosa som Eva fortfarande bor i.

Eva har varit en hängiven väverska. Det har blivit flera hundra mattor genom åren. "Jag har vävt upp alla grannarnas kläder. Jag hade med en matta istället för vin när det var kalas någonstans". Eva har också släktforskat en hel del. Långt tillbaka på 1500-talet hittade hon en anfader, som blev 101 år, så hon har att "bero på". Det var torpar-Mattsson, som sedan bytte namn till Norberg. Med en farfar vid namn Adolf Erik Nordenskiöld, som är känd för att ha seglat runt Asien på 1870-talet med skeppet Vega, en pappa och mamma som tillbringade ett par år i Sydamerika bland indianerna på 1920-talet och en farbror som var med och upptäckte klipponingarna i Mesa Verde i Colorado har varken hon eller maken Björn varit förtjusta i att resa utomlands. Stugan på landet och segling har gett mycket. Men frågan är om det inte fanns lite äventyrare i Eva i alla fall när hon växte upp. När hon var tio år fick storebror sätta stopp när hon ville gå på restaurang med mamma och bror, iklädd röd sammetsklänning med två dödskallespydda knivar nedstuckna bakom skärpet. Äventyrlig? "Nej knivarna var bra att ha bara; jag bodde ju på landet", säger Eva.

- **Lena Bosdotter Svensson**, född Nordenskjöld, avled i Rättvik den 19 januari 2019 i en ålder av 78 år. Hon var dotter till Bo Ivarsson Nordenskjöld. Lena och hennes man Sören fick 2 barn, Ivar och Lotta.

Lena utbildade sig till lantushållslärare och fick tjänst på Rättviks Lantushållsskola 1968 och var kvar tills skolan lades ner. Därefter arbetade Lena som husmor och internatföreståndare på Rättviks Lantbruksskola fram till pensionen. På gården i Vikarbyn drev familjen ett litet "månskensjordbruk" med djur och odling. Att ta vara på vad gården gav av frukt, grönt, kött och ägg var Lena mycket duktig på.

Som pensionär var Lena aktiv som ledare för Friluftsförbundets barnaktiviteter och i Vikarbyns vävstuga. Men främst ägnade Lena sin tid och kärlek åt barnbarnen.

Äterna Nordenskiölds Släktförening

Ordföranden: c/o L. Nordenskiöld, Melodislingan 30, SE-115 51 Stockholm • Mobil tfn: 0708 570 017 • E-post: styrelsen@nordenskiold.se
Hemsida: www.nordenskiold.se • Instagramkonto: nordenskioldforening.se • Bankkonto SEB: 5208 3411 072 • Organisations nr: 815200-4423

- **Anita Margareta Elisabeth Nordenskjöld** avled den 20 juli 2020 i en ålder av 73 år.

Elisabeth var dotter till Carl Arvid Nordenskjöld och hade ingen familj.

- **Gunilla Kjellander**, född Nordenskjöld, avled i Misterhult den 13 augusti 2020 i en ålder av 90 år.

Vår mamma Gunilla Kjellander föddes 4 oktober 1930 och växte upp på Fårebo Säteri, den gamla släktgården i Misterhults socken som funnits i släkten sen 1791. Hon gick så småningom i flickskola i Kalmar. Där sjöng hon sopran i Kalmar Madrigalkör, något som hon ofta pratade om. Hon träffade civilingenjör Nils Kjellander en sommar i Fårbo, gifte sig med honom och flyttade till Stockholm. Men innan dess gick hon på hushållsskola, som ju var vanligt att blivande hemmafruar gjorde på den tiden.

När de två första barnen Anna och Jonas var tre respektive ett år, fick Nils en tjänst som chef på LM Ericsson i Quito, Ecuador. Hennes tillvaro i Ecuador 1954 var på flera sätt så långt ifrån livet på Fårebo Säteri man kan tänka sig. Under det tredje och sista året där föddes tvillingarna Malin och Lasse. Äventyrslystna och nyfikna som både Nils och Gunilla var följde sedan många år i LM Ericssons tjänst i Indonesien, Venezuela och Mexiko. När barnen blivit stora flyttade familjen hem till Sverige och Stockholm. Efter ett par år och en skilsmässa skapade Gunilla sitt hem i den f.d. kuskbostaden Fårbo Willa nära sitt barndomshem Fårebo Säteri.

Under många år arbetade hon som kursledare i akvarellmålning och fritt broderi på SKS i Oskarshamn. Hon fick bo på sitt älskade "Willan" i nära 40 år. De sista fyra åren av sitt liv bodde hon på Charlottagården, ett särskilt boende i Misterhult. Hennes demens var lindrig. Hon kom ihåg, kände igen och förlorade aldrig sin personlighet, sin humor och sitt ljusa sinne.

Vår mamma hade aldrig tråkigt. Hon var en konstnärlig, musikalisk och skapande människa. Hon var en fantastisk sällskapsmänniska, men njöt också av att vara själv. Hon var otroligt rolig och kunde få igång samtal och skratt i vilket grått väntrum som helst. Samtiden intresserade henne, liksom historia, i synnerhet släktens historia. Hon mindes så mycket från gångna tider på Fårbo, människor, händelser och kunde berätta med inlevelse och träffsäker iakttagelse.

Vi saknar vår mamma, våra barn saknar sin mormor och farmor, våra barnbarn saknar sin gammelmormor och gammelfarmor. Anna, Jonas, Malin, Lasse

- **Raute Meyer-Plate**, född von Nordenskjöld avled i Hannover den 8 september 2020 i en ålder av 86 år.

Raute var född 21 april 1934 i Fursterwalde Spree, dotter till Hermann Axel von Nordenskjöld som var tysk generalstabsöverste. Raute studerade grafisk design i Hannover och blev en skicklig målade konstnär men också duktig i alla slags hantverk. Hennes verk blev vida kända och omtyckta av många människor.

Hon var en älskad hustru till Erich Meyer-Plate som avled bara fem månader efter henne, liksom en älskad mor till Wolf och Arne Meyer-Plate. Efter ett mycket innehållsrikt liv avled Raute stilla i Hannover, där hon levde största av sitt liv med sin make.

- **Marion Nordenskjöld**, född Kloster avled den 21 september 2020 i en ålder av 70 år.

Marion gifte sig med Hans Nordenskjöld och hade sonen Thomas.

- **Thore Ivar Nordenskjöld**, född Ivarsson avled den 21 september 2021 i en ålder av 87 år.

Thore var gift med Daphne, dotter till Hans Nordenskjöld och som gick bort 2008. Thore drev krog i Älandandsbro utanför Härnösand.

- **Jenni Nordenskjöld**, avled den 22 januari 2022 i en ålder av endast 36 år.

Jenni var dotter till Tönnes och Barbro Nordenskjöld och hade en syster Sara. Jenni föddes i maj 1986. Hon växte upp i Skövde och gick i skola där fram till 9:e klass. Hela familjen flyttade då till Trollhättan där hon gick naturprogrammet på gymnasiet. Därefter arbetade Jenni inom hemtjänsten och sparade för att kunna åka ut och resa vilket hon också gjorde, det blev både Asien och Alperna. Hemma igen började hon på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) på Ultuna i Uppsala och läste en masterutbildning till Agronom med livsmedelsinriktning. Jenni fick lätt arbete och arbetade de första åren i Stockholm. 2015 gifte hon sig på Riddarhuset med sin Christian. När barnen växte flyttade de till Örebro.

Jenni var positiv, nyfiken och framåt, att visa kärlek och omtanke var viktiga ledstjärnor genom hennes liv. Hon hade också modet och förmågan att förändra. Insamlingen "När cancer drabbar en mamma", som Jenni tog initiativ till under sitt sista levnadsår är ett levande bevis på kraften och värmen i hennes person. Till dags dato har insamlingen gett drygt 345 000 kr till cancerfonden.

Jenni var stolt över sin familj och de två döttrarna som var 3 och 5 år vid hennes bortgång. Jennis intressen var utförsåkning och hästar två sporter hon hållit på med sedan barnsben.

2021 fick hon diagnosen tjocktarmscancer och genomgick behandling för detta under ett års tid. Hon dog i januari 2022. Jenni sörjs närmast av maken och två döttrar samt syster, mamma och pappa. Jenni kommer för alltid att leva med oss i våra hjärtan och tankar.

Låt oss hedra våra bortgångna vänner och anförvanter med en stunds kontemplation

Gunilla Nordenskjöld